



Arnhem, vrijdag 20 september 2013

## Introductie inleiding Dries van Agt

Sophie Lambrechtsen – ter Horst  
Oprichter en bestuurslid  
Stichting War Requiem – Bridge to the Future

Alles is anders dan verleden jaar.  
Ik sta hier anders, de omgeving is anders, warm,  
gastvrij, enthousiast, vol respect.  
Respect voor mensen en voor de dieren,  
die voor ons hun boodschappen hebben  
voor de goede waarnemers, zoals kinderen: open, met  
schoon geweten  
Voor hen zijn KNAAGdieren KNUFFELDieren,  
voor ons?.. zal het KNAGEND geweten ooit  
ophouden te knagen?  
WIE is het in ons  
die innerlijke stem van ons geweten, die spreekt met GEZAG,  
waarmee we onverbrekelijk in verbinding zijn,  
een verbond hebben,  
die we aanroepen met kreten als “Goddank?” of “Godvergeten!”...



De heer Van Agt zal spreken over Onheil in het Heilig Land:  
Dáár hadden ze de Regenboog als teken van het Verbond –  
Wij hier hebben de Bridge to the Future  
als teken van verbinding met onze innerlijke stem, knagend geweten,  
nog steeds op weg naar een waardige toekomst.

In het Heilige Land was het volk uitverkoren om de Rechtvaardige voort te brengen.  
Wij zijn het ZELF, als mensen uitverkoren  
en het is een onmogelijke opgave.

Basisthema van deze Conferentie is altijd

de rechtvaardiging van geweld;  
We kunnen onrecht niet tolereren  
dan hebben we een kwaad geweten  
maar zetten we geweld in  
dan hebben we ook een kwaad geweten.

De Rechtvaardige zei  
“Heb je vijand lief  
Keer de andere wang  
Dien de minste, de vreemdeling”  
Hij oversteeg de wet, schopte ertegen..

Wij kunnen het niet,  
zien Onrecht in het Land van de Rechtvaardige machteloos aan,  
Goddank met KNAGEND geweten, het houdt zich nooit still!

De Rechtvaardige is OPGESTAAN.  
Dat kunnen wij niet ..... ? ?,  
maar als wij in de verbinding blijven,  
naar onze innerlijke stem luisteren,  
die met gezag spreekt –  
en als wij dan bewust worden...

Dan kunnen wij wèl in OPSTAND komen,  
zònder geweld.

Dat deed de heer Van Agt.  
Hij luisterde en kwam in opstand  
tegen Onrecht in het Land van de Rechtvaardige  
en hij richtte de Stichting Rights Forum op.  
Op onze uitnodiging te komen spreken over Knagend Geweten  
reageerde hij onmiddellijk en enthousiast.

Knagend Geweten: een Brug naar de Toekomst.  
Wij vinden het geweldig dat u hier nu bent!