



Arnhem, vrijdag 20 september 2013

‘Welkom’

Dick van der Meer

Voorzitter Stichting War Requiem – Bridge to the Future

Welkom, dames en heren. We hebben een prachtig programma vanmiddag. We zijn ongelooflijk blij met uw komst, in zo grote getale. En we zijn vooral blij ook met de komst van de inleiders en degenen die het programma op andere wijze gaan opluisteren.

De Stichting War Requiem - Bridge to the Future is ooit begonnen om, in de week van de herdenking van de Slag om Arnhem, het War Requiem van Benjamin Britten te laten uitvoeren door Het Gelders Orkest. Zoals velen van u weten doen we inmiddels meer, zoals nu voor de 8e keer deze Conferentie organiseren en andere culturele initiatieven stimuleren.



Onze stichting heeft als doel om bewustwording op het gebied van oorlog, vrede en vrijheid te stimuleren, door kunstzinnige initiatieven en door gelegenheden voor gedachtewisseling en meningsvorming te organiseren zoals de Conferentie van vandaag.

Het thema Knagend Geweten, is gedeeltelijk een knipoog naar de plek waar we vandaag zijn, maar het is ook een serieuze titel, die veel kan losmaken en dat ziet u ook aan de verscheidenheid in het programma vandaag. Ons geweten kan over alles knagen, van Srebrenica tot ons slavernijverleden, of tot, waar Freek de Jonge mogelijk nog op terugkomt, de Olympische Winterspelen in Rusland.

Het zijn niet altijd oorlogsthema's die wij kiezen voor de Conferentie, hoewel er wel altijd een militaire invalshoek onder de sprekers is. Zo hebben we bij eerdere Conferenties het thema Europa en een andere keer Klimaat centraal gehad. Dan gaat het over kansen, maar juist ook over bedreigingen voor de wereldvrede, voor een leefbare aarde.

Het thema Knagend Geweten sluit mooi aan op het thema van vorig jaar, Compassie. Waarbij we toen al verwezen, net als iedereen die met compassie bezig is, naar de uitspraak van Confucius, die we vertalen als: behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Sophie Lambrechtsen voegt daar aan toe: dat is een toetssteen voor knagend geweten.

Immers, als je nadenkt over hoe je zelf behandeld wilt worden en hoe je de ander behandelt, denk je na, hoor je je geweten aan.

Vandaag hebben wij inleiders gevraagd om uw geweten, ons geweten te mobiliseren. Vanuit spirituele, politiek/maatschappelijke, militaire en ditmaal ook wetenschappelijke invalshoeken en achtergronden. Vanuit eigen betrokkenheid en bevoegenheid. Het gaat over bewust worden, in actie komen of tenminste diegenen die in actie komen daarin steunen. Moeten we allemaal in actie komen? Dat is je wel of niet gegeven, maar er zijn er velen, ook hier op de informatiemarkt die zich echt inzetten voor zaken, zoals ook onze inleiders, die steun kunnen gebruiken. Dat kan financieel zijn, maar ook op allerlei andere manieren.

Als het om knagend geweten gaat en er één persoon is die ons geweten kan mobiliseren op het gebied van de toekomst van onze planeet, dan is dat Wouter van Dieren. Als het gaat om het lot van de bijen in het bijzonder, dan is dat Jeroen van der Sluijs, de wetenschapper uit Utrecht, die meer dingen onderzoekt en daarover rapporteert, maar hij is hier vandaag met name voor dat onderwerp. Als het gaat om het onrecht in het Beloofde Land dan is dat Dries van Agt. En als het gaat om het lot van vrouwen, in andere culturen noem ik het nu nog maar even, dan is dat kapitein Yvette Foliant, die daar niet alleen ervaring mee heeft opgedaan, maar daar ook op haar manier naar gekeken heeft en daar verslag doet.

Voor de pauze worden de bijen bezongen door een Duo uit Berlijn, Peggy Steiner en Claar ter Horst, en we sluiten af met Freek en Hella de Jonge. Freek die ons vaak een spiegel voorhoudt en niet alleen om in te lachen. En Hella, die niet alleen Freek steunt in zijn rol en zijn werk, maar die ons ook meeneemt op haar eigen levenspad en dat van haar en Freek samen.

Dames en heren, als er één iemand is die als directeur van een dierentuin weet wat gewetensvol omgaan met dieren is, het tonen van dieren, maar ook het beschermen van dieren in hun natuurlijke omgeving, dan is dat, net als zijn vaders eertijds en diens voorgangers, dan is dat Alex van Hooff, die dat stokje al weer een aantal jaren heel succesvol overgenomen heeft. Wij zijn vandaag bij hem te gast en gaan hem daar straks uitgebreid voor bedanken, maar ik doe dat ook nu al. Alex, ik vraag je om naar voren te komen. Bob Roelofs gaat met jou een kort gesprek houden over de verantwoordelijkheden die je hier draagt, maar ook wat je in algemene zin beweegt. Veel dank alvast voor je gastvrijheid.